

Uw reacties
kunt u sturen naar:
a.boorsma@planet.nl



Heb hart voor elkaar.
We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje.



HET WIMBLEDONDERTJE

©Adri Boorsma

Het Wimbledonertje

April 2018



Welke kant gaan we op?

ALV 23 april 2018

Deze ALV zal ons lang in het geheugen blijven. Wat een slecht georganiseerde vergadering.

Slecht te verstaan veelal. Onduidelijke informatie.

Stukken die niet op de site zijn geplaatst omdat die van de Stichting kwamen, die is geen lid van de VvE. Klopt, het is een groep bewoners die zich inspannen om hier de zaken weer op orde te krijgen. Maar dit bestuur schuift alles aan de kant dat niet in hun straatje past, zelfs de opdracht van de rechter wordt genegeerd. Stembriefjes komen niet overeen met de omschrijving op de agenda, etc.

Dan is het toch logisch dat leden zich gaan verzetten tegen dit autoritaire gedrag van het bestuur.

Als Leo Lampe diverse zaken probeert duidelijk te maken, dan wordt hij daarin gehinderd door zowel het bestuur als eigenaren en wel op een onheuse beledigende manier.

Anderen houden hun mond.



Het is al jaren zo dat slechts een paar bewoners (en vaak dezelfde) iets in te brengen hebben positief of negatief. De meerderheid houdt zijn mond.

Maar het is buiten alle proporties als Frits de Maar de microfoon uit de handen van de Leo Lampe probeert te trekken om hem het zwijgen op te leggen. Zo gaan we als volwassenen niet met elkaar om!



Hierdoor is het tot een handgemeen gekomen en werd zelfs de politie door iemand gebeld. Leo Lampe werd door de politie meegenomen naar het politiebureau. Daar kreeg hij een bord heerlijke spaghetti.

Het is bijna niet te geloven maar de vergadering ging ondertussen gewoon door! De voorzitter heeft op geen enkele manier ingegrepen. Schande!

Mensen, Leo Lampe is niet jullie vijand. Hij is dag en nacht bezig om het hier weer conform akte te krijgen.

Speel het dus niet op de man, maar kijk en luister objectief naar de inhoud van zijn voorstellen.

